

CD: GAVEREGN

4. Vid - vidunderlig



Tekst: Berit Skødt og Jesper Smalbro Melodi: Jesper Smalbro

	TEKST	KOREOGRAFI
Intro		
Vers 1	Vid - vidunderlig,	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	er du min Gud, og du er	
	fa - fa - faderlig.	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	Jeg kan fortælle dig om alt ,	Gå skiftevis et skridt til H og til V - start på alt .
	det har du nemlig selv fortalt!	Saml hænderne på brystet på fortalt .
Vers 2	Hvert, hvert, hvert sekund,	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	kan jeg fortælle alting	
	godt, godt, godt og ondt,	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	og intet er for stort fordi ,	Gå skiftevis et skridt til H og til V - start på di .
	jeg har så kæmpe stor værdi .	Saml hænderne på brystet på værdi .
Præ-omkvæd	Jeg kan ikke se dig, men jeg véd, at jeg må be' en bøn til dig og så prøve at forstå.	Kig til H og før H hånd rykvis forbi ansigtet. Saml hænderne med håndfladerne sammen i bøn. Stræk armene op i luften.
Omkvæd	Du kender mig – du kender alle mine tanker,	Træd til H - træd frem - træd til V - træd tilbage med hænderne på siden af hovedet.
	du hører mig – du hører, når mit hjerte banker,	Træd til H - træd frem - træd til V - træd tilbage med hænderne på hjertet.
	du gir mig håb –	Træd til H - træd frem - træd til V -
	<i>for du hør', når jeg hvisker,</i>	træd langsomt tilbage med hænderne samlet foran munden.
	og du hører mit råb!	Gå fra side til side og før H hånd ind til munden

		og så op til H i strakt arm på mit råb .
	og gi'r mig håb !	Gå fortsat fra side til side og saml hænderne på hjertet på håb .
	Gud, du hører mit råb	Gå fra side til side og før H hånd ind til munden og så op til H i strakt arm på mit råb .
	og gi'r mig håb !	Gå fortsat fra side til side og saml hænderne på hjertet på håb .
Vers 3	Nær - din nærhed Far,	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	det' der jeg venter, når jeg	
	venter, venter svar.	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	For "ske din vilje" må jeg be' ,	Gå skiftevis et skridt til H og til V - start på be' .
	og vente på, hvad der skal ske .	Saml hænderne på brystet på ske .
Vers 4	Evig, evighed,	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	ja, du er her med al din	
	al al al din fred,	Før hænderne ind over hinanden H over V, så omvendt, flere gange i takt til musikken.
	selv når jeg venter på et sva r,	Gå skiftevis et skridt til H og til V - start på sva r.
	og syn's du er for stille, Far .	Saml hænderne på brystet på Far .
Præ-omkvæd	Se ovenfor.	Se ovenfor.
Omkvæd	Se ovenfor.	Se ovenfor.
C stykke	Gud, jeg ved, du har al magt,	Lav "stærke muskler" med begge arme ud til hver sin side.
	og du kan gøre store ting.	Lav en stor cirkel i luften med hænderne foran dig.
	Når jeg intet kan få sagt	Saml hænderne på brystet.
	og føler alting går i ring,	Tegn en cirkel til H med H hånd.
	så ved jeg, at du ser mig,	Drej krop til V og ræk begge hænder op.
	og ved, hvad jeg har brug for, før jeg be'r.	Saml hænderne på brystet.

Omkvæd	Se ovenfor.	Se ovenfor.
---------------	-------------	-------------