

# GK Festival 2024

## Plads til flere



Tekst og melodi: Cecilie Primdahl Medom, Jesper Smalbro

	TEKST	KOREOGRAFI
<b>Intro</b>		
<b>Vers 1</b>	Jeg ventede på dig imellem træerne	Stå med siden til og hold hænderne op foran ansigtet.
	og tænkte for mig selv, at jeg var intet værd.	Tag hænderne ned foran brystet.
	Men du så op og sa': "Hey, kom da ned, du!	Drej så du kigger fremad og spred benene. (stå stadig med hænderne for brystet)
	Dig kan jeg li' og jeg vil vær' din gæst nu."	Tag armene ud til siden.
<b>Omkvæd</b>	For der er plads til flere,	Sving med armene i siden op og ned.
	jeg skal ik' gem' mig mere.	Hænderne op foran ansigtet.
	Derfor vil jeg synge om den Gud, jeg kalder far.	Sving med armene op i luften.
	For der er plads til flere,	Sving med armene i siden op og ned.
	jeg skal ik' gem' mig mere.	Hænderne op foran ansigtet.
	Han hører mine råb og siger:	Sving med armene op i luften.
	"Jeg står altid klar".	Sving med armene op i luften.
<b>Vers 2</b>	Hvis jeg er trist og føler mig alene,	Stå med siden til og hold hænderne op foran ansigtet.
	så ser du mig og siger: "Jeg er lige her".	Tag hænderne ned foran brystet.
	Når solens stråler får mig til at smile,	Drej så du kigger fremad og spred benene. (stå stadig med hænderne for brystet)
	så gi'r du mig en glæde, vi kan dele.	Tag armene ud til siden.
<b>Omkvæd</b>		Se ovenfor.
<b>Bro</b>	Gud ser på mig og si'r,	Armene sættes skævt. En op i luften og en ned. (Som to møllevinger)
	at han er lige her.	Hænderne mødes foran kroppen.

	: Han elsker alting ved mig, helt fra top til tå.	Hold dig selv på hovedet, og før hænderne ned mod fødderne.
	Gud ser på mig og si'r,	Armene sættes skævt. En peger op i luften og en peger ned. (Som to møllevinger)
	Han er en far, som jeg ved, jeg kan stole på.	Hænderne mødes foran kroppen.
	at han er lige her. :	Thumbs up.
<b>Omkvæd</b>		Se ovenfor.