

GK Festival 2019

2. David var en lille fyr

Tekst: Berit Skødt og Jesper Smalbro

Musik: Elisabeth Holdensen og Jesper Smalbro



	TEKST	KOREOGRAFI
Intro		
Vers 1	David var en lille fyr,	Vis lille dreng med en hånd.
	passed' godt på sine dyr.	Hånd skygger over øjnene.
	Fårene gik trygge frem,	Gå på stedet.
	David han beskytted' dem - åh åh åhh.	Sæt stok i jorden.
Vers 2	Selv når løver gik omkring,	Gå på stedet.
	var David altid klar på spring.	Et skridt frem – med spredte fingre.
	Men så kom et sendebud,	Lav bue frem med hånd.
	sa', at han var valgt af Gud.	Peg op med en finger.
Omkvæd	: Gud brugte David, ja-a,	Peg op – X – peg ned.
	Gud var der altid.	Peg op.
	Gud brugte David,	Peg op – X – peg ned.
	og Gud kan bruge dig og mig. :	Peg op – ud - ind.
	Gud kan bruge dig og mig.	Peg op – ud - ind.
Vers 3	David slog en kæmpe ned,	Klask på panden.
	for at der sku' blive fred.	Giv dig selv et håndtryk.
	Han blev konge på et slot,	Tegn kongekrone.
	alle syn's det gik så godt - Ja ja ja.	Tommel op.
Vers 4	Men han brød et vigtigt bud,	Ræk en finger frem.
	kom til Gud og fik talt ud.	Ræk hænderne op i vejret.
	Gud var med ham dag og nat,	H hånd frem – V hånd frem.

	han var aldrig helt forladt - nej nej nej.	Ryst på H og V pegefingre.
Omkvæd	Som ovenfor.	Som ovenfor.
Rap	Gud kan altid bruge mig	1. Gruppe/solist.
	(svar: bruge mig),	2. Gruppe/kor.
	også når jeg ik' er sej	1. Gruppe/solist.
	(svar: ik' er sej.)	2. Gruppe/kor.
	For Gud er min hyrde, og han har bestemt, at jeg aldrig, aldrig bliver glemt.	Lav HEY knytnæve op i luften på sidste " aldrig ".
	Selvom jeg laver dumme ting	1. Gruppe/solist.
	(svar: dumme ting,)	2. Gruppe/kor.
	kan han sætte mig i sving	1. Gruppe/solist.
	(svar: sætte mig i sving.)	2. Gruppe/kor.
	For Gud er min hyrde, og han har bestemt, at jeg aldrig, aldrig bliver glemt.	Lav HEY knytnæve op i luften på sidste " aldrig ".
Omkvæd	Som ovenfor.	Som ovenfor.
Outro (siges henover slutningen af omkvæd)	- og Gud kan bruge mig og dig og dig og mig (og dig og dig og dig). Han kan også bruge dig! Og så tænker du nok: Kan Gud bruge dig? Ja Han kan!	