

CD: FADERVOR

9. Dit er Riget



For dit er Riget og magten og æren i evighed

Tekst og melodi: Jacob Worm

	TEKST	KOREOGRAFI
Intro		Sid på hug og rejs dig op, mens du lader som om, du spiller på trommer.
	U-åh-åh-åh. U-åh-åh-åh.	Hænderne bøjes og strækkes på skift i luften ved siden af hovedet.
Vers 1	Gud, du er min ven. Du er mega tæt på.	H hånd ud til siden, V hånd ud til siden. Begge hænder ind på brystet.
	Når jeg springer glad eller trist går i stå. Når jeg springer glad eller trist går i stå. Men hvordan kan du høre mig, inden jeg be'r?	Armene ud til siden som om du flyver i takt.
	Tænk, at du er med mig i alt, hvad der sker!	Begge hænder ud til siden.
	Vi ved, du kan, det er derfor, vi be'r.	H hånd ud til siden, V hånd ud til siden. H hånd løftes op, V hånd løftes op. De samles i bøn foran brystet.
	Vi ved, du kan fordi:	H hånd ud til siden, V hånd ud til siden. H hånd løftes op, V hånd løftes op. De sænkes ned i siden.
Omkvæd	Gud, du er større end stor! Du er mere end ord.	H arm svinges nede fra og over hovedet og ud til siden. V arm svinges nede fra og over hovedet og ud.
	Dit Rige er overalt.	Begge arme bøjes og strækkes højt i luften.
	Ja, du er større end stor! Du er mere end ord.	H arm svinges nede fra og over hovedet og ud til siden. V arm svinges nede fra og over hovedet og ud til siden.
	Du har tjek på alt	Begge arme bøjes og strækkes samtidig højt i luften.
	mellem himmel og jord.	Peg med begge pegefingre op og ned.

	U-åh-åh-åh –	Hænderne bøjes og strækkes på skift i luften ved siden af hovedet.
	for dit er Riget!	H hånd sætte håndfladen skråt foran kroppen, V hånd sættes også skråt, så det “danner et tag”.
	U-åh-åh-åh –	Hænderne bøjes og strækkes på skift i luften ved siden af hovedet.
	i evighed!	Armene ruller rundt om hinanden foran kroppen, højere og højere op.
	U-åh-åh-åh – magten og æren!	Hænderne bøjes og strækkes på skift i luften ved siden af hovedet. H arm bøjes ved siden af kroppen. V arm bøjes, så der laves en “stærk mand”.
	U-åh-åh-åh – i evighed!	Armene ruller rundt om hinanden foran kroppen, højere og højere op.
Vers 2	Dit rige er her – det er svært at forstå,	H hånd tages ind på brystet. V hånd tages ind på brystet. Der svajes.
	når det også er nog't, som vi venter på. Det kan rumme en blåhval på hundrede ton.	Lav svømmebevægelser i takt med musikken.
	Det ka' vær' i mit hjerte, som er i din hånd.	Lav et hjerte med alle fingre foran kroppen. Tag hænderne frem.
	Vi ved, du kan, det er derfor, vi be'r. Vi ved, du kan fordi:	Som tidligere.
Omkvæd	Se ovenfor.	Se ovenfor.
Bro	Riget er dit, dit, dit – det' dit det hele.	Peg ud flere steder. Lad H hånden dele ud fra venstre mod højre.
	Derfor be'r vi til dig, dig, dig - for du vil gerne dele.	Peg ud flere steder. Lad V hånden dele ud fra højre mod venstre.
	Og når magten og æren tilhører vores Far,	H arm bøjes i siden. V arm bøjes i siden, så der laves en “stærk mand”.
	så ved vi, vi må be' om alt! Det har du nemlig selv fortalt.	Fold hænderne foran brystet og tag hænderne op til munden og ud fra ansigtet.
Omkvæd	Se ovenfor.	Se ovenfor.